



Från vänster: Lars-Åke Lindström, Göran Petersson, Lars Löwendahl, Per Jonsson, Lars-Arne Sjöberg, Mats Johansson, Lennart Gedda, Jan Rexfelt, Lena Jansén, Bengt Carlsson, Lennart Olsson och Lennart Stolpe - fotograferade framför kemihuset av Olle Ramnäs

Återsamling 2017-09-26 (se [intro](#))

Fars Forskare från Teknisk Kemi

Fjorton av Fars många forskare samlades i Kårhuset för gemensam lunch. Vissa av dem hade inte setts på 40 år. På den tiden lunchade många forskare i gamla kårhusets matsal.

Efter kaffet vandrade gruppen via stora biblioteket upp till det på senare tid tillbyggda [Kemihuset](#). Fotograferingen följdes av en liten runda på plan 3 förbi de lokaler där Teknisk kemi fanns på 70-talet. Tankarna gick förstås till de egna rummen och hur det såg ut på Fars tid.

I nuvarande Skogsindustriell kemitekniks bibliotek visade sedan Olle Ramnäs tidstypiska diabilder kopplat till exotiska historier om Far och hans forskare. Väckta minnen ventilerades sedan vidare över en fika i Café Hedvall. Dit kom också Fars sekreterare Eva Kristenson.

En högst minnesrik dag avslutades sedan med ett öppet Kafé Kemi enligt följande sida.

Far - *Professor Olof Samuelson* - och hans Forskare

Tolv av Fars forskare vid Teknisk kemi från perioden 1960 -1980 deltog vid samlingen kl 16-18. Fokus låg på hur forskningen med Far upplevdes och vad som senare blev viktigt på olika sätt.

Forskningen var i hög grad inriktad på att styra kemin vid skogsindustriella processer. Viktiga verktyg var olika vätskekromatografiska metoder. Dessa användes för att analysera nedbrytningsprodukter från kokning och blekning.

Flera framhöll vikten av att man fick lära sig att effektivt omsätta forskningen till publicerade resultat. Far prioriterade forskningen starkt som det viktigaste i verksamheten. En baksida var kanske att utbildning och föreläsningar kom i andra hand. Forskningen upplevdes ofta som att den gick på räls.

Den stora forskargruppen och dess insatser var i hög grad beroende av Far. Han var stark på att ordna finansiering och skicklig på att tidigt fånga upp nya idéer och metoder. Flera betonade också hans förmåga till överblick och hans enorma arbetskapacitet och minneskapacitet. Han delegerade gärna uppgifter till sina forskare, men de stora linjerna för verksamheten styrde han själv.

Alla deltagarna gav korta återblickar på sin forskning med Far under perioden. Lennart Gedda var verksam redan innan det nya kemihuset byggdes. Kemi höll då till i det nuvarande gamla fysikhuset. Per Jonsson var en av de första som byggde upp analysutrustning i det nya kemihuset på 60-talet. Bengt Carlsson blev förste nydoktor i Teknisk kemi 1970.

På 70-talet var Göran Petersson forskarassistent och blev siste gammeldoktor 1974. Göran och Olle Ramnäs fastnade i kemihuset och startade senare upp [Kemisk Miljövetenskap](#). Även andra som Lars Löwendahl på Chalmers och Lars-Arne Sjöberg i Karlstad var länge akademiskt verksamma.

De flesta av Fars forskare övergick till industriell verksamhet. Erfarenheter av denna omställning belystes. Flera skogsindustriella företag har i hög grad utvecklats genom insatser av Fars totalt så många som ca 70 forskare.

Nedtecknat av Göran Petersson med stöd av Olle Ramnäs